

PAROCHIEBRIEF PAASTIJD 2018



Centrumparochies

Valkenburg aan
de Geul

H.H. Nicolaas
en Barbara

en



Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand



INLEIDEND WOORD

Beste parochianen en gasten

maart 2018

De dag waarop wij Pasen vieren, wordt via een ingewikkelde berekening vastgesteld. Het feest valt altijd in het voorjaar. Dat is natuurlijk een voordeel, maar of wij er ook aan toe zijn **nu** uitbundig alleluja te zingen, daar houdt die datum geen rekening mee. Misschien is er wel iets vervelends gebeurd waardoor u allemaal niet in de stemming bent om dit grote feest te vieren. Pasen valt zomaar in onze overvolle agenda, en de vraag is wat dit feest ons voor extra's te bieden heeft. Welke vreugde voegt het toe aan onze zelfgemaakte pret? Die vraag is nog niet eens zo gemakkelijk te beantwoorden, want eerlijk gezegd laten wij ons leven niet bepalen door een oud verhaal dat gaat over een leeg graf, over Jezus Christus die uit de dood is opgestaan. Wij gaan ons gedrag daardoor niet veranderen.

Maar als wij gaan zitten wachten totdat er iets met ons gebeurt, wordt het natuurlijk niets. Pasen komt niet als een storm over ons heen. Pasen wil en kan ons leven niet ongevraagd binnendringen. De bedoeling is dat wij er zelf op afgaan. Maria Magdalena gaat naar het graf en waarschuwt daarna de leerlingen, die ook gaan kijken. Er is iets gebeurd, en ze zijn nieuwsgierig, hongerend naar goed nieuws. Met eenzelfde verlangen kunnen wij Pasen gaan vieren. Kan Pasen iets gaan betekenen voor ons leven? Zou het invloed kunnen hebben op onze dagelijkse gang van zaken? Dat is het begin van alle geloven: benieuwd zijn en ons verwonderen. Voor wie geloven wil, komt Pasen altijd gelegen. In welke situatie of periode van ons leven wij ons ook bevinden, Pasen geeft er kleur en diepte aan. Zelfs als wij heel verdrietig zijn of als wij ons heel veel zorgen maken over de problemen in deze wereld, komt Pasen goed gelegen.

Pasen is geen narcissen- of eitjesfeest. Pasen is het feest van de verrijzenis. Zelfs door de dood heen zal de genade van God ons vasthouden, zullen we niet in het duister van het niets verdwijnen. Zelfs door de dood heen zal er zo veel genade zijn dat er meer leven, verder leven, ja eeuwig leven mogelijk is.

Dat geeft moed. Dat doet ook ons verrijzen. Dat voert ook naar ons Pasen.

Een Zalig Paasgeloof!

H.Jansen, pastoor

E.Huids. ass. pastor

Parochiële Advies Commissie (PAC)

H.Lomme (par. secr.)

**PAROCHIE-AGENDA EN MISTIJDEN
25 MAART T/M 1 JULI 2018**

zondag	25 maart	9.30 11.30	Palmzondag (Caeciliakoor) (samenzang)
Witte Donderdag	29 maart	19.00	(Caeciliakoor) Avondmaalviering + Boeteviering
Goede Vrijdag	30 maart	15.00 19.00	Kruisweg (Caeciliakoor) Lijdensherdenking
zaterdag	31 maart	19.00	Paaswake (Caeciliakoor)
Paaszondag	1 april	9.30 11.30	(Caeciliakoor) (samenzang)
Paasmaandag	2 april	11.30	(samenzang)

EINDE VASTENACTIE 2018

zondag	8 april	9.30 11.30	(Caeciliakoor) (samenzang)
zondag	15 april	9.30 11.30	(samenzang) (Moselsänger)
zondag	22 april	9.30 11.30	(samenzang) (samenzang)
zondag	29 april	9.30 11.30	(Caeciliakoor) (samenzang)
maandag	30 april	19.00	h.mis aan de Lourdesgrot opening meimaand

**1 MEI - 8 SEPTEMBER IS DE WINKEL AAN DE
LOURDESGROT VAN 13.30 - 16.30 GEOPEND**

vrijdag	4 mei	19.15	start Dodenherdening aan de Lourdesgrot - Cauberg
zondag	6 mei	9.30 11.30	(samenzang) (samenzang)
donderdag	10 mei	10.00	Hemelvaartsdag Eerste H. Communie
zondag	13 mei	9.30	(Caeciliakoor)

		11.30	(samenzang)
zondag	20 mei	9.30 11.30	Hoogfeest van Pinksteren (Caeciliakoor) (samenzang)
maandag	21 mei	11.30	2e Pinksterdag (samenzang)
zondag	27 mei	9.30 11.30	(samenzang) (Caeciliakoor)
donderdag	31 mei	19.00	processie Valkenheim - Oosterbeemd
vrijdag	1 juni	19.00	Lourdesgrot - sluiting meimaand
zondag	3 juni	9.30 11.30	(samenzang) (samenzang)
zondag	10 juni	9.30 11.30	(samenzang) (samenzang)
zondag	17 juni	9.30 11.30	(Caeciliakoor) (samenzang)
zondag	24 juni	9.30 11.30	Patroonsfeest van de parochie (samenzang) (samenzang)
zondag	1 juli	9.30 ± om 11.00	grote processie door de straten van de O.L.Vrouw-parochie (Hekerbeek e.a.) aansluitend h. mis in de Nicolaaskerk (Caeciliakoor)

BIJZONDERE GELOOFSMOMENTEN

Gedoopt:

18-02-2018 Floris Kerkhoff
11-03-2018 Nolen Janssen

Uitvaart:

16-02-2018 Jan van Hattum
17-02-2018 Lucie Bastings-Gruintjes

Avondwake:

07-03-2018 Mariëtte Raeven-van den Hoven



Vastenbrief van het Bisdom

Dit jaar geschreven door Mgr. H. Schnackers. (plaatsvervangend Bisschop).

Hieronder enkele gedachten uit deze brief:

De vastentijd hoeft geen sombere tijd te zijn. Vanaf aswoensdag zijn we op weg naar een groot feest: het feest van Pasen.

Dit "op weg zijn naar Pasen" staat ook symbool voor onze eigen levensreis, "op weg naar God".

Na Goede Vrijdag volgt dus Pasen, maar geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Het woord "kruis" van Goede Vrijdag kan in onze oren negatief en ontmoedigend klinken. Maar het woord "kruis" staat voor trouw aan de waarheid en voor de volgehouden liefde, waaraan wij allemaal behoefte hebben.

Wilt u de volledige tekst van de brief lezen, dan kunt u die afhalen na iedere h. mis in de sacristie of in het Parochiebureau.

Vastenactie

We steunen met deze actie dit jaar een project in Zambia, dat bedoeld is om de mensen daar te helpen om in eigen levensonderhoud te voorzien.

Het is te hopen dat wij werkelijk een stukje van onze welvaart willen afstaan om die "armsten van de wereld" te helpen.

U kunt het vastenactiezakje in de daarvoor bestemde bus in de kerk deponeren of in de brievenbus van het Parochiebureau of per bank (zie achterzijde van deze brief) o.v.v. "Vastenactie". Bij voorbaat dank.

GEVARIEERDE BERICHTEN

Open doors (Open deuren).

In veel landen op de wereld worden Christenen vervolgd en wordt het belijden van het Christelijk geloof verhinderd of onmogelijk gemaakt. Er is een lijst opgesteld van 50 landen waar dit het geval is. In deze lijst staat Noord-Korea bovenaan, gevolgd door Afghanistan, Somalië.

Open doors is een wereldwijde organisatie die probeert deze vervolgte Christenen te steunen. Zij doet dat op de eerste plaats door gebed, maar ook door praktische hulp op allerlei gebieden.

Wilt u meer weten over deze organisatie, dan kunt u kijken op internet: www.opendoors.nl

Passend lezen

Voor mensen die moeite hebben met lezen door slechtziendheid of anderszins, verschaft deze organisatie hulpmiddelen, zoals gesproken boeken en tijdschriften over Christelijk godsdienstige onderwerpen.

Desgewenst kunt u lid worden door aanmelding via

www.passendlezen.nl

of via telefoonnummer 0341 56 54 99.

Pelgrimswandelingen.



De stichting "Pelgrimswegen en voetpaden" organiseert regelmatig voettochten naar bekende bedevaartsoorden in Limburg.

Informatie over deze tochten, waaraan iedereen kan meedoen, is te verkrijgen bij de boekhandel van klooster Wittem of via www.spvlimburg.nl

Tentoonstelling "Sterven doet leven"

In de kloosterbibliotheek Wittem is een tentoonstelling te bewonderen met werken van Wim Johannesma. Het betreft illustraties van Bijbelverhalen, waarin het feest van Pasen het scharnierpunt is. De tijd na Pasen is de tijd van leven die ons -door soms een stervensproces van jaren- geschonken wordt.

De tentoonstelling is te bezoeken op Goede Vrijdag, tweede Paasdag en de zondagen 8, 15 en 22 april, telkens 13.30 en 16.30 uur.



Roepingenzondag 22 april a.s.

Jongeren die nadenken over hun levensroeping, met name als het een bijzondere roeping tot het priesterschap of het religieus leven gaat, worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen met de bisschop of administrator van het bisdom Roermond op zaterdag 21 april a.s. in het bisschopshuis te Roermond. Het speciale programma vindt plaats in groepsverband, getuigenissen, filmpjes etc.

Informatie hierover is te vinden via <http://www.bisdome-roermond.nl>

Eerste H. Communie 2018

De voorbereiding is begonnen. Op de eerste ouderbijeenkomst op 22 februari j.l. bleek dat alle ouders enthousiast hun schouders zetten onder dit groots feest voor de 19 communicanten. Een feest voor gezin en parochies.

Programma:

zondag	18-03	presentatie 1e communicanten tijdens de h.mis van 11.30u.
6 vrijdagen	9/16/23 mrt. en 6-13-20 april	worden de a.s. communicanten om 12.15u in onze basisschool Valkenburg door pastoor voorbereid voor dit H.Sacrament. Dan worden ook de liederen ingestudeerd.
Woensdag	11-04	ouderavond II om 19.30u.
donderdag	10-05	(Hemelvaart) is het communiefeest om 10.00u in de Nicolaas- en Barbarakerk.
Maandag	28-05	ouderavond III om 19.00 uur.
donderdag	31-05	19.00u processie Valkenheim - Hospice Geerlingshof - Oosterbeemd.
Zondag	10-06	11.30u dankdienst.
Zondag	01-07	9.30u Grote Bronkprocessie via Hekerbeek

Een heel dringende oproep

Het parochiebestuur is naarstig op zoek naar mensen die bereid zijn in overleg en via een af te spreken rooster, een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken. Zoals iedere woning, kantoor etc. moet ook het interieur van de Nicolaas- en Barbarakerk onderhouden worden. Tot op heden hebben geheel vrijwillig een aantal medewerkers dit karwei kunnen klaren, doch de bezetting is wat dunnetjes. En voor de personen die nog steeds bereid zijn dit karwei op zich te nemen, wordt het goed onderhouden van de kerk wat teveel.

Vandaar dat er een **dringend beroep** gedaan wordt op u.

Het inschakelen van een schoonmaakbedrijf is voor het parochiebestuur op dit moment financieel niet haalbaar. De vaste lasten rijzen de laatste jaren de pan uit. De touwtjes moeten aan elkaar geknoopt worden. En in alle opzichten moet er bezuinigd worden. In de vorige parochiebrief en in het weekend van Kerkbalanszondag bent u op de hoogte gebracht van de financiële situatie in beide parochies.

Is uw kerk u dierbaar en wilt u graag 1 à 2 uurtjes van uw vrije tijd besteden aan het onderhouden van het interieur van de kerk, geef u dan op via het Parochiebureau (ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur). Vele handen maken immers licht werk.

Pastoor H.Jansen 043 6013695
Parochiesecretaresse H.Lomme 043 6013695
Buiten kantoortijden H.Lomme 043 3643390 (privé) na 16.00 uur
Ass.pastor E.Huids
Dr.Hermanstraat 31
6301 DH Valkenburg a/d Geul 043 6012194

Parochiebureau / pastorie (ma. t/m vr. 9.30-11.30)
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg a/d Geul 043 6013695
Website: www.kerkenaandegeul.nl
Email: info@kerkenaandegeul.nl

Banknummers

Parochie H.H. Nicolaas en Barbara	Parochie O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
Misgelden: NL47 ABNA 0521 9645 71	Voor alle betalingen:
Overige betalingen: NL77 ABNA 0521 9546 22 NL30 INGB 0001 0557 13	NL18 SNSB 0878 451331
Kerkbijdrage: NL48 SNSB 0858 3734 40	NL31 RABO 0152 8021 42
t.n.v. kerkbestuur parochie H.H. Nicolaas en Barbara	NL68 ABNA 0483 3644 01
Stichting "Kerk, ons aller zorg" NL07 SNSB 0879 2732 16	NL56 INGB 0001 225674
Stichting Lourdesgrot: NL15 RABO 0152 8464 68	t.n.v. kerkbestuur parochie O.L. Vrouw v. Alt. Bijstand